

# Vårutflykten 2018

Tema: fiske, båtar och fiskelägen

**Till vår stora glädje var efterfrågan på Guideföreningens årliga Vårutflykt överväldigande. Våra årliga utflykter är inte bara resor genom vår härliga natur och historia, de är också en efterlängtdad mötesplats. Bussens platser fulltecknades snart men till allas glädje fick alla som ville ändå plats!**

Som vanligt samlades vi klockan nio vid Tottes buss utanför Österport. Dagens huvudarrangörer Marina och Sven-Åke välkomnade alla när vi påbörjade resan mot vårt första delmål, Västergarn. Under resan berättade Sven-Åke om båtsmanshållet på ön, t ex om hur rekryterna skulle se ut, någon form av skäggväxt var ett måste! Vi fick även ta del av ett avskedsbrev, från en döende båtsman, till sin familj hemma på Gotland. Det var inte bara bättre förr.

Vid hamnen/fiskeläget i Västergarn, väntade medlemmar ur föreningen Träibatn, Lennart Magnusson, Peter Björkegren, Pelle Eriksson. Förutom att berätta om hamnen, Krampmacken, och socknen, förhörde de sig också om guidernas diverse Gotlandskunskaper! Föreningen verkar för att de uråldriga gotländska en-, två- och tremänningarna fortlever och bibehålls. Nyttillverkning av de vackra båtarna, segelsömnad och kappseglingar är några av den aktiva föreningens verksamheter.

Bussen for vidare mot Kovik "Korumpen" där solens värmande strålar gjorde vår fikastund fantastiskt njutbar. Erik Molarin berättade om Gotlands fiskerimuseum. Både i Västergarn och Kovik fick vi också tips på olika aktivitetsdagar med fiske och båtar i fokus. Mycket går att läsa om på deras diverse hemsidor också, kolla gärna in där!





Därefter körde Lasse, vår busschaufför för dagen, tvärs över Gotland. Då vi passerat den mäktiga kyrkan i Rone med sitt ansefliga torn öppnade landskapet upp sig. Som en liten ö bland de nyplöjda åkrarna fann vi vårt nästa mål, Hults båtsmanstorp. Hembygdsföreningens ordförande Rune Pettersson tog emot oss och visade oss runt. Den nätta lilla stugan, numera med faltak, tillsammans med ladugården med sitt agtak, utgjorde normen. Hults båtsmanstorp ingick i en av de tre rotar för de sex båtsmännen som Rute skulle uppsätta. 1860 överenskom kronan och rotehållaren att uppföra torpet först vid Davide gård, men det fick flyttas vid det "laga skiftet" till sin nuvarande plats. I slutet på 1800-talet upphörde båtsmanshållet. Torpet hyrdes sedan ut och blev med tiden ganska nedgånget innan hembygdsföreningen förvärvade fastigheten år 1948.

Färden gick vidare ned till Ronehamn, där vi besökte fiskindustrin, Sweden Pelagic. Patrik Johansson på företaget hälsade oss välkomna och inledde med att vi fick en liten lektion i hur man kunde skilja på strömming och skarpsill. Skarpsillen var den viktigaste produkten de hanterade. De fiskas under säsong då det är dåligt med tillgång på föda. Skarpsillens tarm ska vara tom så att inte smaken påverkas negativt. Oftast förädlas den som ansjovis och andra inläggningar. Patrik betonade hur viktigt det var att man trälade upp skarpsillen eftersom det annars har ogynnsam påverkan på havsmiljön. Patrik visade oss runt i fabriken. Inledningsvis fick vi se infrysningshallen där sillen frystes in i stora isblock. Vi gick vidare in till rummet med en enorm fryskompressor med en stor behållare med ammoniak, som utgör köldmedium. Därefter fick vi besöka det enorma fryslagerutrymmet där det var kallt, riktigt kallt, 40 minusgrader.





Därefter åkte vi till Änggårde stall och B&B där vi åtnjöt lunch i deras saloon. En välsmakande buffé hade förberetts för alla guideföreningsmedlemmarna.

Nöjda och mätta fortsatte vi färden mot nästa mål, vilket var Tomtbods fiskeläge i Burs.

Allan Pettersson, en av eldsjälarna i socknen, tog emot gruppen och berättade om det stora och unika storfiskeläget, ett av öns bäst bevarade fiskelägen. Det är ett trettiotal bodar längs den charmiga bygatan.



Slutligen, fortsatte bussfärden, nu mot västra sidan och Gnisvärds fiskeläge, där vi stämt möte med entreprenören och företagaren Per Jobs.

Per Jobs berättade att han startade företaget Fish Your Dream, inledningsvis på Gotland, men har sedan utökat till Ammarnäs i Västerbotten och Tjuonajokk i Norrbotten. Riktigt intressanta platser för fiskäventyr. Till den sistnämnda platsen tar man sig endast med helikopter eller snöskoter. Per berättade att företaget oftast ordnar hela paket med guidning, boende och mat. Men är också öppna för andra lösningar som passar kunden. Som nybörjare kan hjälp ordnas med allt från fiskeutrustning till kastteknik.

En hel dag av upplevelser, dessutom med ett fantastisk väder.

Text: Gunilla Lauström och Gunnar Bergfasth

Foto: Gunnar Bergfasth