

# Reportage 2014

## Lördagsträffen

Ett stort tack till alla som hjälpte till att göra lördagsträffen så lyckad!

Speciellt tackar vi:

Lenta med personal på Munkkällaren, för lokaler och fin service, Patrik från Stafva gård, för goda ostar och trevlig presentation, samt Minna Fröjdholm på hotell Visby Börs, och Kristin o Patrik Rees på Johan Målares Hus för trevliga studiebesök!

---

## Lantbruk, konst och evenemang

Guideföreningens höstutflykt hade som tema "Lantbruk, konst och evenemang " under ledning av Katarina Källgren.

Lördagen den 30 augusti kom 27 st kunskapshungrande guider till avfärd med buss, sponsrad av Tottes bussar samt Gotland Excursion, med Göran Strandberg som chaufför. Dagens tripp startade vid Österport, kort stopp utanför Visby lasarett, vid "Ouroboros båk", skapad av Anders Thorlin, vidare till Norra kyrkogården där vi tittade på moderna stenskepp, även dom av Anders Thorlin.

Färden gick vidare till Tore Petterssons gård vid Line myr i Hörsne. Där fick vi en rejäl duvning i modernt jordbruk, djuruppfödning, förhållanden, problem o vedermödor i dagens kortsiktiga politiska värld som går stick i stäv med bondens långsiktiga planeringar och investeringar. Diskussioner om köttpriser, ca 30 kr till bonden men i butik ca 300 kr,även miljöaspekterna diskuterades innan förmiddagskaffet inmundigades, och resan fortsatte till Kungsgården i Roma.

Efter en utsökt laxlunch i Roma Kungsgårds Café, fick vi lyssna till Peter Doolk som med stor inlevelse berättade om klostret S:ta Maria de Gutnalia från 1164 och klosterlivet.

Sedan bar det av till fots mot Järnvägsstationen Romakungsgård där slutarbetet pågick inför premiärturen med tåg mellan Hesselby station i Dalhem och Romakungsgård station, den 31 augusti. Innan årets slut kör tåget fram till Järnvägsstationen i Roma.

Efter promenad i sensommarsol och värme vidare till Vänge, där skulptör Anders Thorlin tog emot i gamla skolhuset.

Anders berättade inlevelsefullt om sin verksamhet och skolan, och vi fick våra minnen uppfriskade med händelser från gångna tider, många mindes oförätter från dåtidens auktoritära lärare, som idag ger oss goda skratt, även om de i vissa fall satt sina spår i livet.

Dagen närmade sig sitt slut och resan gick vidare mot Visby. Vädret hade som sagt stått oss bi och vi var alla nöjda med dagens arrangemang och de intryck o upplevelser som dagen bjudit på.

Tommy Melander

## Vårutflykt i naturen

Guideföreningens vårutflykt hade som tema i år "Gotlands natur och fåglar" under ledning av Meynard Johansson. Lördagen den 24 maj räknade ordföranden Gunilla Lauström in oss ca 30 stycken i en för dagen sponsrad buss från Tottesbussar, chaufför var Jan-Erik Frimodigs. Sponsorer var Gotland Excursion och Tottes Bussar.

Första stoppet vid Gothems kyrka ,där Evert Lindkvist delade med sig av sina kunskaper om kyrkan, intressant och detaljrikt. Vidare till Hammars och Liste ängar för förmiddagsfika och vandring i ängerna under en strålande sol, som gjorde nycklar av alla de slag full rättvisa, även fåglarna ex näktergalen verkade njuta i vårsolens glans.

Nästa mål, Skolhusets Trädgårdscafé i Östergarn för inmundigande av en utsökt fiskgryta och ett kortare besök i Ängerna, Albatrossgraven och minneslunden. Dagens överraskning kom vid återfärden till Visby med ett besök i natur och friluftsområdet Södra Hällarna med en promenad längs stigen med de 30 holkarna.

Dagen slutade där den började vid Österport och alla nöjda guider som fått information och svar på många frågor av Meynard mfl, skingrades nöjda i högsommarvärmen.

Tommy Melander

-----

## Studiebesök på Historiska museet.

Lördagen den 24 april tog Gotlands Guideförening färjan över vattnet, med siktet inställt på Historiska museet och deras nya 1361-utställning. Resan började 07.30 och redan efter båtfrukosten startade äventyret.

Vi fick nämligen två spännande visningar på färjan. Först gick vi längst upp till bryggan, för att se hur styrningen sköts. Den här dagen var det lugnt och stilla, ingenting i vägen, men styrman berättade att det ibland på sommaren kan vara fullt med småbåtar i sjön. Däribland somliga som vill testa lyckan i kamp med den stora färjan.

Sedan traskade vi hela vägen ner till maskinavdelningen, där vi fick intressant information om maskiner, knop och drivmedel, samt öronproppar för närmare titt på själva maskinerna. Ett stort tack till färjepersonalen på Destination Gotland, speciellt Peter Doolk, styrman Jonas Wilhemsson, chiefen Arne Jakobsson, vaktmotorman William Eng, samt Christina Svärd på bokningen för att ni tog er tid för oss!

Framme i Stockholm intog vi lunch på "Ugnen Med Locket", fri översättning av "Il Forno Con Tapas", innan stadsbussen tog oss till Historiska museet. Där träffade vi vår guide Petter Ljunggren. Han gav oss en mycket inspirerande visning av "Massakern vid Muren – slaget 1361". Det är Historiska museets nya utställning som handlar om när Valdemar Atterdag intog Gotland.

Det är en sevärd utställning, snyggt och pedagogiskt upplagt. Den tar oss från att danskarna mejar ner gutarna utanför Visbys murar till att handelsprivilegierna mellan Gotland och omvärlden fastställs. Den berättar om olika rustningar, vapen, men även om känslor från de

stupade och överlevande. Får en att fundera lite extra på hur historieberättandet speglas av rådande anda i olika tider.

Emellanåt känner vi oss nästan vara med i själva slaget år 1361. Hästar och larmande stridsmän omringar en när scener ur "Battle of Visby" spelas upp på väggarna. Vid de olika montrarna går det att fördjupa sig i detaljer från striderna på Gotland, bland annat i det osteologiska materialet, skeletten från massgravarna vid Korsbetningen har undersökts med nya tekniska metoder. Tack Petter och Historiska för fin visning!

Efter bland annat "otendag", blommande träd i Kungsträdgården, vacker körsång i S:ta Clara kyrka, var det dags för båtbus, färja samt kvällsmat. Utsträckta i vilstolar såg vi tillbaka på en trevlig och givande dag i huvudstaden!

Gunilla Lauström