



Referat från Kyrkodagen 11/11

Lördagen den 11:e november trotsade ett trettiotal av guideföreningens medlemmar iskallt regn och snålblåst för att redan vid 8.30 på morgonen sträva fram genom Visbys gator och gränder med ett gemensamt mål i sikte; Helge Andshuset.

Väl innanför dess tjocka väggar traskade vi med klafsande skor och droppande överrockar uppför urgamla trappsteg och in i en varm och framför allt dragfri konferenslokal. Bekväma karmstolar att sitta i och vi var redo att lyssna till och lära av Eva Sjöstrand.



Eva som bl.a är journalist och författare berättade om kyrkor med utgång från boken ``Änglar och drakar`` som i text och bild skildrar Gotlands alla medeltida kyrkor på landsbygden. Ett enormt arbete är nedlagt på denna bok som hon har skrivit tillsammans med Christer Jonson och Bengt af Geijerstam. Som ägare av en bok kan jag rekommendera att försöka komma över ett ex. Efter en timmes intressant föreläsning måste Eva hasta iväg och tackades med applåder och en amaryllis.



Kathy Gow Sjöblom som har översatt ``Änglar och drakar`` till engelska tog över för att främst försöka lära oss något om kyrkor på engelska. Det var inte helt lätt att hänga med i svängarna så kaffepausen var ett uppskattat avbrott för smått överhettade hjärnor.

Kaffe, härligt frasiga frallor och även lån av konferenslokal hade kyrkans kommunikatör, Lars Bäckman, sett till att kyrkan bjöd på.

20 A4-sidor i ord och bild hade vi att gå igenom i rask takt. Roligt, intressant och stundom nästan obegripligt. Men allt material fick vi snyggt utskrivet och ihophäftat från Vuxenskolan. Det tackar vi för och kan därmed studera vidare hemma.

Innan den hägrande lunchbuffen på Fornsalen tackades Lars Bäckman med applåder och buteljerad ädel dryck.

Lunchen som var både innehållsrik och god avslutades med en kopp kaffe och vi for i egna bilar vidare till Mästerby kyrka.



En stunds letande och det varde ljus i denna vackra lilla romanska kyrka.

Kathy guidade på engelska och så kunnig och intresserad som hon är av kyrkor fick vi en mycket givande eftermiddag. Trots mycket olika grundkunskaper lärde vi oss alla nog ganska mycket denna dag.

Detta tack vare Kathy som i många år har varit lärare på folkan i Hemse innan hon kastade loss och blev översättare på heltid. Hur många timmar hon har ägnat för att få till denna dag kan vi bara ana, så en liten present delades ut och mången tack och applåder.

Sedan skyndade vi ut i regn och snölopp för vidare färd hemåt.

Tack så mycket för en rolig och givande dag!

/Text: Marianne Ericsson

/Bild: Eva Sjöstrand, Gunnar Bergfath