

Wiveka Schwartz bjöd in Gotlands Guideförening till en helkväll!

-Det var en kväll i juni, den 15:e för att vara exakt. En varm, solig och stilla sommarkväll fylld med fågelkvitter, rosdoft och glatt sorl från nyss öppnade uteserveringar. Denna kväll hade Wiveka Schwartz valt att sätta en extra guldkant på genom att bjuda guideföreningen på en vandring till tre väl utvalda mål i försommarvackra Visby.

Vi började med att hukande stiga in genom porten till St:a Gertruds kyrkoruin, där vi serverades iskall saft för att sedan höra på en intressant och rolig föreläsning av folkbildaren Wiveka

Hon berättade med inlevelse om Margareta Bondes liv och släktgrenar och därmed Ivar Axelsson Tott som lät bygga St:a Gertrud i början av 1400-talet. En kyrka tillägnad resande då tydligen flera av dåtidens vandrarhem fanns i de närmsta kvarteren.



Numera används denna lilla grönskande och blommande oas till ett och annat bröllop och på medeltidsveckan.

Porten är alltid öppen när närmsta grannen Lotta Ingelse - keramiker, konstnär och ruinvårdare - är hemma.



Vår vandring fortsatte till Visby Glasblåseri där ägaren Christer Mattsson bjöd på cider, rose´vin och saftig vattenmelon. Dryckerna serverades i vackra glas ur Christers egen produktion. Medan vi läskade oss berättade vår välvillige värd om sitt företag som har funnits på samma adress i över tjugo år. Både bruksglas och prydnadsföremål tillverkas av återvunnet glas från närmsta krog. Mer miljövänligt kan det knappast bli. Som vi satt där och lyssnade hade glasblåsaren själv plötsligt tillverkat en flaska. Hur lätt som helst kan man förledas att tro. Innan vi gick passade en del av oss på att köpa med något av allt det vackra. Nämnas bör att även Lotta Ingelses konst finns på ena långväggen.

Så var vi ute i den ljumma junikvällen igen.

På väg mot Birgers gränd och Wivekas gula hus som säkert har gett anledning till många avundsjuka ögonkast.

Vi samlades på gårdsplanen där vi möttes av två mycket kärvnlige katter som ingår i familjen Schwartz. Wiveka berättade om huset som fanns redan i mitten av 1800-talet (äldre delar finns under jord) och byggdes om 1895. Då fick det den exteriör som var på modet och så ser det fortfarande ut. Som brukligt var tog man



byggnadsmaterial på nära håll vilket i det här fallet var själva ringmuren! Wiveka bor en trappa upp och där hänfördes vi av åt ena hållet utsikten över Almedalen och åt det andra vyn över gamla apoteket, kruttornet och den härliga trädgården.



För att inte tala om lägenheten med alla gamla släktmöbler och 1700-tals tapeter från Läckö slott. Räddade från ett utedass av Wivekas farfar.

Vår värdinna berättade om sitt liv och arbetsliv. Redan 1954 jobbade hon med kryssningsbåtar i Göteborg. Efter flytt till Gotland 1967 började hon guida redan året därpå.

Enligt egen utsago var hon med och bildade guideföreningen i "Hedenhös", vilket är svårt att tro att en så ungdomlig dam kan ha varit med på den tiden. Att hon 1984 var en av grundarna till Medeltidsveckan vet vi och är tacksamma för.

Eftersom hon är folkbildare hade hon inte endast dukat upp ett kaffebord utan också ett bokbord. Böcker finns det gott om i det Schwartzka hemmet och detta var ett litet urval som hon rekommenderade att införskaffa eller i alla fall att läsa.

Efter detta var det dags för var och en att ta sig hem till sitt efter en mycket trevlig och intressant kväll.

Tack till er som såg till att den blev av!



Text:
Marianne
Ericsson

Foto:
Gunnar
Bergfasth